



פּוֹתְחִים

שְׁנֵי

עלון ישיבת בני"ע "אפיקי ארץ"



חודש אלול – ימי הרחמים והסליחות הם ימים מיוחדים ומתאימים מאוד לפתיחת שנת לימודים.

חשבון הנפש והמחשבה על שנה טובה יותר, סליחה אישית והדדית, להכיר את עצמי טוב יותר ולשאוף הכי גבוה שאפשר, הם בדיוק המרכיבים הדרושים לפתיחת שנה מוצלחת, אישית וציבורית, תורנית ולימודית.

מתוך גישה זו, הרי לפניכם מהנצפה בישיבה במהלך החודש האחרון.



קבלת פנים לכיתות ז' ברוכים הבאים!

פתחנו את השנה לתלמידים החדשים ב"מכינת שילוב" והכרות עם הישיבה והצוות החינוכי, המשכנו ביום הראשון ללימודים בפעילות גיבוש ODT בפארק באופקים עם תלמידי כיתות י"ב שהכינו את ה"גיבושון". אח"כ נפגשנו באסיפת הורים, יחד עם התלמידים, לסדנת יצירה ושיחת קליטה עם המחנך הרב איציק, היועצת אורנה ושרית הרכזת החברתית. בשם כל התלמידים והמורים אנו מאחלים לכם קליטה מהירה ומהנה בישיבה!



טיול התעוררות לירושלים

עלינו לירושלים עם כיתות ז'-י', התחלנו בטיול בשמורת הסטף, במהלך הטיול הסתובבנו באזור שחזור חקלאות עתיקה ובבוסתן נוף, פגשנו עצים שונים וטעמנו מפירות הארץ. עם מדריכי השל"ח **שי ומנחם**, הכנו תה צמחים ובסוף המסלול טבלנו רגלינו במעיין הסטף הקריר. יצאנו



משם **לישיבת הר המור**, התפללנו מנחה עם הישיבה ולמדנו משניות לקראת ראש השנה בבית המדרש הישיבתי. משם המשכנו **טיול לילי** ביער ירושלים, בהליכה בלי פנסים מתוך התבוננות עצמית לקראת השנה החדשה. הלכנו בלילה וחשבנו לאן אנחנו רוצים ללכת השנה, סיימנו את ההליכה במערה נסתרת ביער, עם נרות וסיפור על אמון בעצמי ובחברים.



ערב פתיחת שנה להורים

נפגשנו עם ההורים לערב פתיחת שנה, עשינו הכרות עם ראש הישיבה החדש **הרב דוד מינץ** ועם תוכניות הלימודים בישיבה. שוחחנו על תוכניות לימודי האמונה והגמרא. פגשנו את **פרופ' מאלאמוד** - מנהל מרכז אילן רמון לפיזיקה - שמלווה את בית הספר בלימודי הפיזיקה. שמענו ממנו על חשיבות לימודי הפיזיקה לתלמידים ועל המימון המלא עד דוקטורט במדעים למי שמסיים את תוכנית הפיזיקה בישיבה. שוחחנו על תוכניות המדעים המתקיימות בתפוח פיס למדעים, על קבוצות הרובוטיקה ועל לימודי מזרחנות, ספרות וקבוצות התיפוף "מיומנה", הצגנו את תוכניות העבודה עם המדריכים בישיבה ואת שילוב תכניות 'מעגלים' ו'אפיקים' כחלק אינטגרלי מהתהליכים החינוכיים. בסוף הערב נפגשנו בכל כיתה להכרות ושיחה חינוכית עם המחנכים.



יום פתיחת מעגלים

כיתות י"א וי"ב נסעו ליום פתיחת שנה במסגרת פרויקט "מעגלים". במהלך היום היתה הופעה של גולן אזולאי, על האש מפנק והנאה בבריכות אשקלונה. את היום ליוו המחנכים והמדריכים של התוכנית, התלמידים חזרו שמחים ושבעים.



שיחה עם הרב אילן ספרא - "מהשב"כ אל השבת"

הרב אילן, שהיה מאבטח ראשי ממשלה בשב"כ, העביר לנו שיחה על תשובה של בעל תשובה, מתוך תפילות רבות ופניה אל ריבונו של עולם בעת צרה וצוקה, סיפור חייו הפגיש אותנו עם נושא התפילה באופן חי ומעניין והוסיף להכנת התלמידים לקראת הימים הנוראים.



ערב הורים ובנים

ב"ה זכינו השנה לערב הורים ובנים מיוחד. התחלנו בלימוד בחברותות של הורים ובנים על י"ג מידות ומשמעותם החינוכית, אחר כך שמענו שיעור סיכום על הלימוד וסיימנו את הערב בהצגה מיוחדת בשם "קטעים" על תשובה ושמחה. חנן לדרמן וברק אהרון העבירו מופע מוזיקלי מרגש ומצחיק המתאר קטעים מהחיים הנוגעים לכל אחד מאיתנו ומעביר מסרים וערכים החשובים לחיינו עם הרבה הומור ושירה.



שבת ישיבה-ניצבים וילך



התכנסנו לשבת ישיבה בנושא "תפילה". פתחנו ביחידה כיתתית לפני כניסת השבת בנושא התפילה, התכנסנו לקבלת שבת יחד מתוך שיר, התפללנו ערבית ואכלנו סעודת ליל שבת יחדיו, במהלך הסעודה הציגו תלמידי השמינית הצגה משעשעת על יוסף מוקיר שבת. "וביום השבת" נפגשנו שוב ליחידה כיתתית שניה, לסעודה שלישית, התרוממנו יחד מתוך שירת שירי סעודה שלישית וסיפורים על תשובה. תודה רבה לאולפנת אילת השחר שאירחה אותנו במבנה הכיתות והאולמות.



ארוחת בוקר בבית המחנך

בתחילת אלול יצאו התלמידים לבתי המחנכים לבוקר כיתה. המחנכים העבירו הפעלות ואכלו יחד עם התלמידים את ארוחת בוקר.

סיור סליחות לירושלים



סיכמנו את פעילות אלו בעליה לתפילת סליחות בירושלים, סיירנו לפני הסליחות בעקבות היציאה מהחומות לכיתות ז'-י', והלכנו עם כיתות י"א - י"ב להתבודדות של תשובה ביער ירושלים, סיימנו בסליחות המוניות בכותל המערבי ומלאנו ליבנו בתפילה לסליחה ושנה של שפע, ברכה והצלחה לנו ולכל בית ישראל. חזרנו עייפים אך ב"ה מוכנים היטב ליום הכיפורים, לשמחת הסוכות ולשנת לימוד ועשייה.



תפוח בדבש עם התלמידים

בערב ראש השנה נאספו תלמידי כיתות ט'-י"ב לשיעור הכנה ע"י ראש הישיבה, לקראת ראש השנה, בשיעור דיברנו על העומק שיש במנהגי ישראל בכלל, ולמדנו על המנהג הקיים בכל קהילות ישראל לאכול תפוח בדבש - על המקור למנהג זה והכוונות המיוחדות אותן הוא טומן בחובו, בסוף השיעור בירכו המחנכים את התלמידים בברכות מיוחדות לקראת השנה החדשה וקינחנו את המפגש בתפוח מתוק בדבש.



ונשמרתם מאוד - קורס מד"א

לקראת ראש השנה הגיעו נציגי מד"א ליומיים של לימודים עם תלמידי כיתות י'. ביומיים אלו הכשירו את התלמידים להיות מגישי עזרה ראשונה בישיבה, מתוך הבנה שבמקרה חירום חס וחלילה - הסיוע המקומי המיידי יכול להציל חיים. התלמידים תרגלו אבחנה רפואית בסיסית, החיאה וחבישות שונות, וסיימו את הקורס בבחינה מעשית.



פעילות כיתה ט' עם בי"ס נעם מורשת ישורון

כיתה ט' יצאה יחד עם המחנך בין כסה לעשור לפעילות עם ילדי בית הספר היסודי, נפגשו לשיחה, וריקוד חסדי. יישר כח!

ביקור הרב ד"ר אברהם ליפשיץ

ביום פתיחת השנה התברכנו בביקור רשמי של הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש החינוך הממלכתי דתי, ביחד עם מר מאיר סבג מחמ"ד מחוז דרום, מר זאב אלדר מפקח בית הספר, והרב פליקס יהודה ראש מנהל החינוך של מוסדות בני עקיבא. הרב ליפשיץ העביר שיחת הכנה לימי אלול לתלמידי הישיבה ונשאר לשמוע מהצוות החינוכי של הישיבה על המוסד בכלל ועל והתוכניות החינוכיות והלימודיות.



ביקורו של שר המדע בישיבה

במהלך אלול זכינו לביקורו של שר המדע הרב ד"ר דניאל הרשקוביץ, השר פתח את ביקורו בשיחת התעוררות נפלאה לתלמידים, שהתפעלו יחד עם הצוות החינוכי מהשילוב המיוחד של איש תורה, אקדמיה ועשייה במדינת ישראל, אח"כ נערכה ישיבה לצוות ההנהלה עם השר וסוכם על שיתוף פעולה וסיוע לישיבה ואופקים בכלל התחום המדע ובצרכים נוספים.



פגישה עם ראש אכ"א

כיתות י"א לקחו חלק בפגישה עם ראש אכ"א החדשה, האלופה אורנה ברביבאי, שנערכה לתלמידי התיכון באופקים. במהלך הפגישה שמענו דברים מפי האלופה הראשונה בצה"ל והתלמידים שאלו אותה שאלות שונות. הפגישה נערכה באופקים כחלק מתהליך עירוני של עידוד התלמידים לגיוס משמעותי לצה"ל.



תוכנית פיזיקה עם מרכז "אילן רמון" לנוער שוחר פיזיקה ו"קדם עתידים"

התחלנו השנה שיתוף פעולה עם מרכז אילן רמון באוניברסיטת בן גוריון כחלק מתוכנית קדם עתידים בישיבה, התוכנית מפעילה את לימודי הבגרות בפיזיקה בישיבה, הכוללת גם מלגה מיוחדת לשני תלמידים מצטיינים שיגשו לבגרות חקר בפיזיקה ויסיימו 10 יחידות לימוד בפיזיקה. את הלימודים בישיבה מלמדים דוקטורנטים לפיזיקה מהמחלקה בבן גוריון. התוכנית מלווה את התלמידים כבר מכיתה ז' בפעילויות מדעיות ותגיבורים, ומתחייבת לתת למסיימי התוכנית בישיבה מימון מלא ללימודים אקדמאים עד דוקטורט בלימודי פיזיקה ומדעים באוניברסיטת בן גוריון. בהצלחה לתלמידים!!

לימוד מיוחד עם תלמידי מכינת "עוצם"



במסגרת תוכנית 'אפיקים' התחלנו השנה ללימוד בתדירות של פעם בשבועיים עם תלמידי שנה ב' של מכינת "עוצם". התלמידים מגיעים בהסעה לשיבה, מצטרפים לתפילת שחרית ונשארים ללימוד בחברותות ולשיעור מסכם על הנושאים החינוכיים החודשיים של הישיבה. במפגש באלול למדנו על מהותה של התפילה. המפגש הראשון בין תלמידי המכינה ותלמידי הישיבה היה מצוין וימשך בע"ה במהלך כל השנה.



בית מדרש מורים ותלמידים

במסגרת תוכנית "אפיקים" וכחלק מחודש פעילות בנושא התפילה התכנסנו יחד, מחנכים, מורים מקצועיים ותלמידים, ללימוד משותף על נושא התפילה, למדנו יחד בחבורות את דף המקורות המיוחד שהכין לנו הרב **שמעון בן גיגי**, המורה למתמטיקה, שאחר כך גם סיכם את הלימוד בשיעור מעניין.



מדעים בתפוח פיס

חברנו השנה למרכז המדעים העירוני באופקים (תפוח פיס מדעים) ללמידה מדעית חווייתית. התחלנו תוכנית אסטרונומיה עם כיתות ז' וח'. את התוכנית מלמדים סטודנטים בתוארים שני ושלישי ממרכז רמון באוניברסיטת בן גוריון. התלמידים נחשפים לעולם החלל והכוכבים, לאנרגיה ולוויגים, ויצאו בהמשך השנה לסיורי לילה ותצפיות כוכבים. במסגרת הפעילות במרכז השתתפנו גם באולימפיאדת אסטרונומיה ארצית וקיבלנו תגובות מצויינות מהמארגנים על פעילותם של תלמידנו. בהזדמנות זאת נודה למנהלת המרכז, הגב' **רות נעמני**, על התמיכה המלאה בכל הפעילויות והשותפות לעשייה המדעית בכלל בישיבה.



קדם עתידים



גם השנה ממשיכה לפעול, ובמרץ נוסף, תוכנית קדם העתידים. במסגרת התוכנית עושים תלמידי השמינית בימים אלו את הבחינה הפסיכומטרית, ומתחילים לקבל מייד אחרי סוכות תגבורי למידה במקצועות מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה לקראת בגרות מצויינת שתוביל אותם אל הלימודים האקדמיים הגבוהים.



מיומנה!



כיתות ז' וח' לומדות נגינה בכלי הקשה בשיטת מיומנה. התלמידים מנגנים בכלי הקשה שונים בקבוצה, תוך תיאום והקשבה הדדית, כבוד וסדר, אבל עם הרבה חופש יצירתי ושמחה. את הלמידה מוביל **יהושע** שהגיע השנה לשל"פ בישיבה לאחר שלמד כלי הקשה באופן מקצועי מספר שנים בישיבת כינור דוד.



שיפור מראה הישיבה

כחלק מתהליך ארוך של שיפור מראה הישיבה נעשה שיפוץ קיץ במבני הישיבה, ונצבעו ספסלים, דלתות ושערים. הוחלפה ע"י העירייה הגדר הפנימית של הישיבה בגדר ירוקה ונשתלו עצים ושיחים רבים בשטח הישיבה בעזרת הסיוע של ועד ההורים ומתנדבים נוספים. נמשיך כל השנה אי"ה לטפח את הישיבה ונקדם את האווירה הנעימה בישיבה.



הרחבת מערך ההדרכה

השלמנו השנה את מערך ההדרכה לכל השנתונים - מז' עד י"ב, וכיום מלווים את כל התלמידים מדריכים מצויינים שמעבירים פעילויות ערכיות מיוחדות ומושקעות בכיתות, ושומרים על קשר אישי עם התלמידים ושיחות אישיות.

דברים לזכר אבי מורי אשר בן נשריה (יסמינה)

חאת: אביחי פיניש



שנה חדשה בפתח ואני עורך חשבון נפש וסיכום לשנה הקודמת. ברגשות מעורבים שמחה וצעור אני מקדיש פינה חשובה בעלון לכבודו של מור אבי אשר פיניש ז"ל הרני כפרת משכבו. אני כותב שהרגשות הם גם רגשות שמחה למרות הקושי הגדול בשנה הזו על אובדן האבא היקר באדם.

שמחה מפני שאבא בחייו שלא היו כל-כך ארוכים השאיר אחריו הרבה מסרים חיוביים לעולם ואני אם אבוא למנות את כולם יכלה הזמן והמה לא יכלו. אלא מעט מן המעט אני אספר כדי לנצור את זכרונו בליבי.

מעשה אחרון שאני זוכר שמאוד אפיין את חייו ופועלו של אבא היה בימיו האחרונים שהיה כבר חלש וחולה מאוד. הוא אושפז בב"ח סורוקה להשגחה, לצידו אושפז אדם בשם אברהם כהן ואבא במצבו הקשה - כמו תמיד מחליט לעזור לחולה שלצידו. הוא מעודד את רוחו, מגיש לו כוס מים, מבקש מהאחות לטפל בו ולהביא לו משהו לאכול. הוא עומד בחולשתו הרבה וחותר למענו את השניצל כאילו שהוא בריא לגמרי.

כך נראו רגעים אחרונים של אדם גדול בעזרה ואהבה לאחר. מי היה מאמין שלאחר שלשה ימים ימסור נשמתו הזכה לבורא. וזהו מעשה שמאפיין את כל חייו של אבא.

אבא שהייתם מהוריו בגיל מאוד צעיר לאחר שהוריו נהרגו בתאונת דרכים עם עוד מספר בני משפחה. לכאורה לאבא היו כל התרועעים להיות אדם עצוב שיתכן שהיה מגיע לכל המקומות הנמוכים של העולם. אבל אבא מקבל את גזרת ה' בשמחה, סובל כאיש שמו שמגדל את עצמו ועושה למען החברה והמשפחה.

אבא כל חייו ראה עצמו כשליח. הוא היה מאוד דומיננטי בבית כנסת ג'רבה באופקים. כולם זוכרים כיצד הנחה בכל שנה את ההילולא הגדולה לכבודו של רשב"י. בשמחה, שירה וברכות למשתתפים. במשך שנים רבות עזר בסידור התפילה, במכירת המצוות בשבתות וחגים כשכל ההויה שלו היא מסורת ישראל ומצוות ה'.

המצווה האהובה על אבא היתה מצוות סוכה. אבא התחיל את ההכנות מוקדם ובשמחה ולא חסך על נוי הסוכה. קיים בהידור את מאמר חז"ל "זה א-לי ואנוהו" ולמרות שהיו אלו ימים מאוד לחוצים לאבא מפני שבימים אלו של הכנת הסוכה גם התקיימה אזכרה להוריו, ואבא כמו כל מצווה גם את האזכרה עשה בהידור רב, הזמין עשרות אנשים לאזכרה, ערך סעודת מצווה והזמין הרבה דרשנים לשאת דברי תורה.

אני מתפלל לה' שיתקיים בו מאמר חז"ל שכתוב ב"תנא דבי אליהו" שצדיקים יושבים בסוכה של הדסים כך תהיה נשמתו בן עדן במחיצת צדיקים ולעתיד לבוא נזכה כולנו לשבת בסוכת עורו של ליתן המזומנת לצדיקים לעתיד לבוא.

ת.נ.צ.ב.ה. אמן

תודות...

< למחלקת החינוך מהעירייה על העזרה והליווי.

< לוועד ההורים על התמיכה הכספית והשותפות בעשייה בחידוש פני בית הספר ובהובלת תהליכים שונים.

< תודה לתלמידי השל"פ: יובל, יהושע, הראל, נעם ואליחי שהצטרפו לישיבה ומוסיפים בה שמחת חיים רבה!

< תודה למלי פיניש שתרמה זמירות לשבת לישיבה לקראת שבת הישיבה, עשינו בהם שימוש רב!

< תודות לצוות המחנכים, לרכזת חברתית ולכלל צוות המורים על עשייה חינוכית אינטנסיבית במהלך כל חודש אלול.

ישיבת בני עקיבא אפיקי ארץ

אבלה יחד עם משפחת פיניש בהילקח לגנזי מרומים האב והבעל היקר

אשר פיניש בן יסמינה ז"ל

המקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

משפחת הישיבה.

העלון הופק
בסיוע
"צידה לזכר"

